

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δημοσκόπησις περιοδικού ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ , 26.10.1989

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.sartzetakis.gr

Δημοσκοπήσεις περιοδικού ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ , 26.10.1989

Κατά τὸ τελευταῖον ἔτος τῆς πενταετοῦς Προεδρικῆς Θητείας του ἡ **δημοτικότης τοῦ Χρήστου Α. Σαρτζετάκη** παρέμενε πάντοτε εἰς ὑψηλὰ ἐπίπεδα, πρὸς μεγίστην ἀπογήτευσι ἐκείνων τῶν κέντρων, πὸν κατηύθυναν καθ' ὄλην σχεδὸν τὴν διάρκειαν τῆς Προεδρίας του τὶς ἐναντίον του ἐπιθέσεις μὲ χαλκευμένα καὶ ἀσύστολα ψευδολογήματα. Ἀκόμη καὶ ἐκδοτικὰ συγκροτήματα, πὸν ἐπρωτοστάτησαν στὶς ἀθλιότητες, ἀναγκάσθησαν νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν ἀλήθεια αὐτή, ἔστω καὶ μὲ καρνεύματα περὶ «ἐκπλήξεως» καὶ ἀναφορὰς στὴν «δημόσια συμπεριφορὰ τὸν τελευταῖο καιρὸ» τοῦ Προέδρου ! Ἔτσι τὸ περιοδικὸν ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ εἰς τὸ τεῦχος του τῆς 26ης Ὀκτωβρίου 1989, σελ. 16 ἐπ., συνοδεύει τὰ ἀποτελέσματα, κατὰ παραγγελίαν του γενομένης, δημοσκοπήσεως μὲ τὸ ἀκόλουθο σχόλιον :

« ... Ἐκπληξι, ἀλλὰ ὄχι χωρὶς συγκεκριμένες αἰτίες, ἀποτελεῖ ἡ ἐπίσης ὑψηλὴ δημοτικότητα-ἐμπιστοσύνη στὸ πρόσωπο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη μὲ 62 % , ἴσως ἐξ αἰτίας τῶν ἄψογων συνταγματικῶν χειρισμῶν του καὶ τῆς ἐν γένει δημόσιας συμπεριφορᾶς του τὸν τελευταῖο καιρὸ. Ἀξιοσημείωτο δεδομένο εἶναι ὅτι ὁ κ. Σαρτζετάκης γνωρίζει ποσοστὸ θετικῆς γνώμης ἀπὸ τὴν πλειοψηφία (ἔστω 51) τῶν ὀπαδῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας »

Συγκεκριμένως ὡς ποσοστὰ δημοτικότητος τοῦ Προέδρου Χρήστου Α. Σαρτζετάκη τὸ περιοδικὸν ἀναγράφει : Συνολικῶς 62 % , καὶ συγκεκριμένως, κατὰ ὀπαδοὺς κομματικῶν σχηματισμῶν, μεταξὺ τῶν ψηφοφόρων τῶν ἐκλογῶν τοῦ Ἰουνίου 1989, τῆς Νέας Δημοκρατίας 51 % , τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 73 % καὶ τοῦ ἐνιαίου τότε μὲ συμμετοχὴν καὶ τοῦ Κ.Κ.Ε. Συνασπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Προόδου 64 % .-

[Περιοδικὸν ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ τεῦχος 26.10.1989, σελ.16 ἐπ.]

Ἀξιοσημείωτον δὲ εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι κατὰ τὸν ὑπὸ τοῦ περιοδικοῦ δημοσιευόμενον, εἰς τὴν σελίδα 17, πίνακα δημοτικότητος ἐπὶ συνόλου 27 πολιτικῶν ἀνδρῶν (μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, ὡς καὶ οἱ τέως Πρωθυπουργοὶ Ἀνδρέας Παπανδρέου, Τζαννῆς Τζαννετάκης καὶ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης), μόνον ὁ Σαρτζετάκης συνεκέντρωνε τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν ὅλων τῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν. Ἀκόμη καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας , μολονότι αὐτὴ εἶχεν ἐπισημῶς δριμύτατα ἀντιταχθῆ εἰς τὴν ἐκλογὴν του ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ παρὰ τὶς συνεχεῖς διὰ τοῦ

φιλικού της τύπου έναντιον του ἐπιθέσεις. Ἀντιθέτως ἡ δημοτικότητα τῶν λοιπῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν περιωρίζετο ἑκάστου μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν τοῦ κόμματός του καὶ τὸ πολὺ καὶ ἐνὸς δευτέρου ἐκ τῶν ἀνωτέρω τριῶν πολιτικῶν σχηματισμῶν.

Αὐτὰ ἀποδεικνύουν, ὅτι ὁ Σαρτζετάκης εἶχεν ὄντως πολιτευθῆ ὡς ὑπερκομματικὸς Πρόεδρος ὄλων, χωρὶς διακρίσεις, τῶν Ἑλλήνων, ὡς καὶ ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαός, παρὰ τὴν ἐπιχειρηθεῖσαν συνεχῆ καὶ λυσσώδη δυσφημιστικὴν εἰς βάρος τοῦ Προέδρου του ἐκστρατείαν, δὲν εἶχε παραπλανηθῆ.