

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ἡ Κύπρος μας. Σημερινή πραγματικότητα καὶ μέλλον

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.sartzetakis.gr

- **Ἡ Κύπρος μας. Σημερινὴ πραγματικότης καὶ μέλλον.**

*Ἡ Κύπρος μας, ὡς ἀδιατίμητον συστατικὸν στοιχεῖον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπετέλεσε πάντοτε καὶ ἀποτελεῖ ἓνα ἀπὸ τὰ κυρίαρχα θέματα ἔθνικοῦ προβληματισμοῦ καὶ ἀνησυχιῶν εἰς τὰς σκέψεις τοῦ **Χρήστου Α. Σαρτζετάκη**.*

Δι' αὐτὸ καὶ ὡς **Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας**, εἰς τὰ διάφορα μηνύματά του πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, καὶ βεβαίως πάντοτε κατὰ τὰς συναντήσεις του μὲ ξένους ἐπισήμους (Ἀρχηγούς ξένων κρατῶν, Πρωθυπουργούς, Ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν, κλπ.), ἀνεφέρετο μὲ ζέσιν εἰς τὸ Κυπριακόν, ὑπεραμνόμενος τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἀκαταμαχῆτων ἑλληνικῶν θέσεων.

Ἀλλὰ καὶ ἀκολούθως συνέχισε, εἰς κάθε εὐκαιρίαν κατὰ διαφόρους παρεμβάσεις του, νὰ ἀναφέρεται ἐνθέρμως πάντοτε εἰς τὸ Κυπριακόν.

*Ἀπὸ τὰς τελευταίας αὐτὰς δημοσίας ἐκδηλώσεις του, καταχωρίζεται ἐν συνεχείᾳ χαιρετισμός, τὸν ὁποῖον, προσκληθεὶς, ἀπηύθυνεν εἰς διημερίδα, ἢ ὅποια ἔγινεν εἰς τὴν **Λευκωσίαν** τὴν **5^η καὶ 6^η Μαρτίου 1994** μὲ θέμα : «**Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς, σημερινὴ πραγματικότης καὶ μέλλον**». Περιέχεται εἰς τὰς σελίδας 41 καὶ ἐπ. τοῦ ὁμοτίτλου τόμου τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου, ἐκδοθέντος ὑπὸ τοῦ ἐκ τῶν ὀργανωτῶν του Συντονιστικοῦ Κέντρου Ἑλληνισμοῦ (Ἀθήνα, 1999).*

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»

(Λευκωσία, 5^η καὶ 6^η Μαρτίου 1994)

Μακαριώτατε,

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνησι ανταποκρίνομαι εις τήν πρόσκλησι τοῦ Συντονιστικοῦ Κέντρου Ἑλληνισμοῦ, ὅπως ἀπευθύνω χαιρετισμὸν εἰς τὸ ὑπ' αὐτοῦ διοργανούμενον, εἰς τήν πρωτεύουσαν τῆς μαρτυρικῆς μας Κύπρου Λευκωσίαν, με τήν συνεργασία τῶν Συνδέσμων Ἀγωνιστῶν Ε.Ο.Κ.Α. (1955-1959), ἐπιστημονικὸν συνέδριον, με θέμα «**Κυπριακὸς Ἑλληνισμὸς, σημερινὴ πραγματικότητα καὶ μέλλον**», τὸ τελοῦν ὑπὸ τήν τιμητικὴν προεδρίαν Σας.

Ἀνταποκρίνομαι, τὸ μὲν εἰς **ἀναγνώρισιν** τοῦ ἐπιτελουμένου ὑπὸ τοῦ νεοπαγοῦς Συντονιστικοῦ Κέντρου Ἑλληνισμοῦ ἔργου, τὸ δὲ εἰς **ἀπόδοσιν τῆς ὀφειλομένης ὑψίστης τιμῆς πρὸς τοὺς ἥρωας ἀγωνιστὰς τῆς θρυλικῆς Ε.Ο.Κ.Α.** Καὶ κυρίως, διότι τὸ θέμα τοῦ συνεδρίου Σας ἔχει, καὶ πρέπει νὰ ἔχη, πρωτεύουσα θέσι στὶς σκέψεις καὶ τὶς συνειδήσεις ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ὅπου τῆς γῆς.

*Ἐξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,
Κυρίες καὶ Κύριοι Σύεδροι,*

Ἡ ἐπίγνωσις τῆς σημερινῆς κυπριακῆς πραγματικότητος, διὰ νὰ μὴ
στερῆται τῆς ἀξιουμένης στοιχειώδους διανοητικῆς ἐντιμότητος, ἔχει
πρωτίστως **ἀνάγκη** τῆς θεμελιωδεστερας ὅλων τῶν ἀρετῶν, τῆς **ἀληθείας!**
Διότι μόνον αὐτή, ἡ ἀλήθεια, ἡμπορεῖ νὰ ἀνιχνεύσῃ τὰ αἷτια τοῦ παρόντος
καί, συνακολούθως, με βάσι τήν συγκομιζομένη ἐμπειρία, νὰ
προδιαγράψῃ τὰ δέοντα βήματα τοῦ μέλλοντος.

Δὲν θὰ φεισθῶ λοιπὸν τῆς ἀληθείας. Διευκολύνομαι πρὸς τοῦτο καὶ ἀπὸ τήν ἀρετὴν τῆς **παρρησίας**, τήν ὁποίαν **ἐφύτευσε μέσα μου ἡ Μακεδονικὴ**, ἀπὸ τήν πλευρὰ τῆς μακαρίτισσας μητέρας μου, **καταγωγῆ**. Ἀφοῦ, κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ **Πλουτάρχου** παραδιδόμενον καὶ εἰς τὸν Βασιλέα τῆς Μακεδονίας **Φίλιππον τὸν Β'**, τὸν πατέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ ἑνωτὴν τῶν Ἑλλήνων, ἀποδιδόμενον «**σκαιοὺς φύσει καὶ ἀγροίκους εἶναι Μακεδόνας καὶ τὴν σκάφην σκάφην λέγοντας**»! Τὴν σκάφη, λοιπὸν, σκάφη θὰ σᾶς εἰπῶ, δὲν θὰ κρύψω καὶ δὲν θὰ ὠραιοποιήσω τίποτε!

Δύο στοιχεία συνθέτουν την σημερινή κυπριακή πραγματικότητα : τὸ ἓνα εἶναι τὸ ἀνὰ τις χιλιετηρίδες ἀδούλωτο ἑλληνικὸ φρόνημα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Τὸ ὁποῖο καὶ διετρανώθη μὲ τρόπον περιλάμπρο καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας, μὲ τὸν θρυλικὸν ἀγῶνα τῶν ἡρωϊκῶν καὶ ἀητιήτων παιδιῶν τῆς Ε.Ο.Κ.Α., ὑπὸ τὴν χαλυβδίνη ἡγεσία καὶ τὸ θαυμαστὸ ὀργανωτικὸ πνεῦμα τῶν ἀειμνήστων Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου καὶ Στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα-Διγενῆ. Ἀγῶνα, ποῦ μὲ τὴν ἀσημαντότητα μὲν καὶ πενιχρότητα τῶν διατιθεμένων ὑλικῶν μέσων, ἀλλὰ καὶ τὸ μεγαλειῶδες πύρωμα τῆς ἑλληνικῆς καρδιάς τῶν ἀγωνιζομένων ἐναντίον τοῦ ἰσχυροτέρου καὶ κυνικωτέρου ἀποικιοκρατικοῦ δυνάστου, προεκάλεσε τὸν παγκόσμιον θαυμασμό.

Ἀγῶνα, ὅμως, ὁ ὁποῖος συγχρόνως ἀπεκάλυψε καὶ τὴν τραγικὴ ἀδυναμία τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, τὶς ἀξιοθρήνητες ἀνεπάρκειες, πολιτικῆ, διπλωματικῆ, πνευματικῆ, ποῦ μαστίζουν χρονίως τὸ ἑλλαδικὸ μας Κράτος. Τὸ ὁποῖο καὶ ἔτσι ἤχθη εἰς τὶς ἀξιοθρήνητες συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου καὶ ἐπειθανάγκασε τοὺς ἀδελφούς μας Κυπρίους, οἱ ὁποῖοι μόνον διὰ τὴν ἐλευθερίαν τους καὶ τὴν ἀπόκτησι τοῦ δικαιώματος τῆς αὐτοδιαθέσεως, μὲ μοναδικὸν ὄραμα τὴν Ἑνωσι μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα, ἠγωνίζοντο, νὰ ὑποταχθοῦν εἰς ἐπίφασιν ἐλευθερίας : ἐσωτερικῶς, μὲ καταφώρως ἀπαράδεκτες δεσμεύσεις, ἀπορρέουσες ἀπὸ ἐπιβληθὲν Σύνταγμα, μὴ δυνάμενον ἐξ ὑπαρχῆς νὰ λειτουργήσῃ· ἐξωτερικῶς, μὲ τὴν ἐπιβληθεῖσα ἀπάρνησι ἐσαεὶ τοῦ δικαιώματος τῆς αὐτοδιαθέσεως, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντίθετη πρὸς κάθε ἔννοια ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ διεθνoῦς δικαίου παρουσία ξένων στρατιωτικῶν βάσεων, τοῦ μέχρι τότε ἀποικιακοῦ δυνάστου, ἐπὶ ἐδάφους ἀνεξαρτήτου Πολιτείας ...

Καὶ νὰ μὴ ξεχνοῦμε : οἱ συμφωνίες αὐτὲς ἔδωσαν καὶ δίνουν, ἀκόμη καὶ σήμερα, τὸ νομικὸ πρόσχημα εἰς μὲν τὴν Τουρκίαν, μὲ τὴν ἐπίκλησι τῆς ιδιότητός της ὡς ἐγγυητριάς δυνάμεως, γιὰ τὴν πραγματοποίησι τῆς, ἀνέκαθεν σχεδιαζομένης ἀπὸ αὐτὴν καὶ τὸ 1974 τελικῶς ἐπιτευχθείσης, εἰσβολῆς καὶ τὴν ἔκτοτε κατοχὴ τοῦ 40 % περίπου τοῦ Κυπριακοῦ ἐδάφους. Ἐνῶ ἡ αὐτὴ ιδιότης τῆς Ἑλλάδος, ὡς ἐγγυητριάς ἐπίσης δυνάμεως, ἀφέθη ἀνενέργητος, διότι τότε, μὲ τὴν εἰσβολήν, ἐπισήμως ... ἐνεθυμήθημεν (!), ἔμεῖς οἱ Ἑλλαδικοί, ὅτι λόγω ἀποστάσεως ἀδυνατοῦμε νὰ προστρέξουμε εἰς βοήθειαν τῶν ἀδελφῶν μας Κυπρίων ! ... Εἰς δὲ τὴν διεθνή κοινότητα, οἱ ἴδιες συμφωνίες ἔδωσαν καὶ δίνουν τὸ νομικὸ πρόσχημα τῆς ἐπιδεικνυομένης ἀδιαφορίας καὶ ἀναληγσίας της ἐνώπιον τοῦ Κυπριακοῦ δράματος ...

Και έτσι μὲν προβάλλει ἡ σημερινὴ πραγματικότητα.

Παρὰ ὅμως τὴν τραγικότητά της, φρονῶ ἀδιστάκτως, ὅτι μὲ τὴν εὐθεΐα ἐνατένισί της καὶ εἰλικρινῆ ἀντλησι τῶν ἐξ αὐτῆς διδαγμάτων ἡμποροῦμε, ἐὰν θέλουμε, νὰ διασφαλίσουμε εὐτυχέστερο ὄντως μέλλον γιὰ τὸν Κυπριακὸν Ἑλληνισμόν.

Δύο καὶ πάλιν στοιχεῖα προβάλλουν πρὸς τοῦτο καθοριστικά : τὸ ἕνα ἀρνητικὸ· μόνον ἡ καθαρὴ καὶ κατηγορηματικὴ ἀρνησίς μας νὰ ὑποκύψουμε εἰς τὶς παρασκευαζόμενες νέες δῆθεν λύσεις, ὁμοσπονδιακοῦ ἢ συνομοσπονδιακοῦ ἢ παραπλησίου τύπου, ἢ ἐγκατάλειψις κάθε δῆθεν ρεαλιστικῆς νοοτροπίας καὶ τάσεως πρὸς συνθηκολόγησι, θὰ μᾶς διαφυλάξῃ ἀπὸ νέες ἐθνικὲς συμφορές, οὐσιαστικῶς ἀπὸ τὴν ὀλοκληρωτικὴ ἀπώλεια τῆς Κύπρου. Καὶ πρὸς ἀποφυγὴ τέτοιου ἀπευκταίου εἶναι ἀμεσος ἡ ἀνάγκη ἐνεργοποιήσεως ἀπὸ μέρους τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἐγγυητικοῦ της ρόλου : ἐφ' ὅσον τουρκικὰ στρατεύματα κατοχῆς εὐρίσκονται στὴν Κύπρο, ἢ παρουσία σ' αὐτὴν καὶ ἐλληνικῶν στρατευμάτων δὲν ἀνταποκρίνεται μόνον σὲ στοιχειώδη λογικὴ ἀκολουθία· διότι ἀποτελεῖ καὶ διεθνῆ ὑποχρέωσι τῆς Ἑλλάδος ὡς ἐγγυητριάς δυνάμεως, γιὰ τὴν προστασία τοῦ διαρκῶς ἀπειλουμένου Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὸ «Κυπριακὸ» εἶναι ἀποκλειστικῶς πρόβλημα ξένης εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς τμήματος ἐδάφους κυριάρχου Πολιτείας.

Τὸ ἄλλο, τὸ θετικὸ, στοιχεῖο εἶναι : ἡ διαφύλαξις τῆς Κυπριακῆς ἐλληνικότητος. Καὶ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς εἶναι ἀξία κάθε ἐπαίνου ἢ πρόσφατος ἀπόφασις τῆς σημερινῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς Κύπρου, ὅπως καθιερώσει καὶ ἐπισημῶς τὴν ἐλληνικὴν ὡς γλῶσσαν τῆς Δημοκρατίας.

Πρὸ παντός, ὅμως, αὐτὴν τὴν ἐλληνικότητα δὲν τὴν ὑπαγορεύουν μόνον χιλιετηρίδες πολλῆς ἐλληνικοῦ κυπριακοῦ βίου. Τὸ φρόνημα τοῦ ἀδαμάστου Κυπριακοῦ λαοῦ πρωτίστως εἶναι ἐκεῖνο, πὸ ἐγγυᾶται σήμερα τὸ μέλλον τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ὁ ὁποῖος ἐκεῖ, εἰς τὶς ἀνατολικὰς ἀκρόρρειες, ὅπου ἱστορικὲς συγκυρίαι περιώρισαν τὸν Ἑλληνισμό, βροντοφωνάζει καθημερινῶς, ὡς περιούσιο τμήμα του, μὲ τὸν βίον καὶ τὰ ἔργα του, τὴν ἀναπαλλοτρίωτη καὶ ἀδιαίρετη ἐλληνικότητά του.

Σκύβω καὶ φιλῶ τὴν Ἱερὴ Κυπριακὴ γῆ.

Καὶ προσκυνῶ τὰ πάθη τοῦ ἀδαμάστου λαοῦ της.

«Θαρσεῖν χρή, τάχ' αὖριον ἔσσετ' ἄμεινον !» ...

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό Σας.

Χρήστος Α. Σαρτζετάκης